



IKUSASAKRANT

Jaargang 19, nummer 3, december 2023

Klik [hier](#) om deze nieuwsbrief te downloaden of printen.

Het kan voorkomen dat u deze nieuwsbrief vanuit uw *spam folder* niet goed kunt lezen,

u kunt dit vermijden door de nieuwsbrief naar uw inbox te verplaatsen.



De warme deken van kerst

December, voor velen van ons een van de fijnste maanden van het jaar. De magie van de feestdagen als een warme deken om ons heen: alles lijkt net even iets mooier en liefdevoller onder de kerstgedachten. We brengen gezellige dagen door met familie, doen net even iets meer voor de ander om ons heen en als het sneeuwt mopperen we daar niet eens op, maar genieten we een beetje extra. Als het elke dag kerst was, kwamen naastenliefde en vrede op aarde vanzelf.

Helaas zagen we ook dit jaar weer dat die warme deken de rest van het jaar ook hard nodig is. Soms letterlijk, met de onverwachte sneeuw eerder dit jaar in Zuid-Afrika. Maar meestal figuurlijk, in de vorm van voedsel, steun en financiering. Er werd gekort op subsidies in Zuid-Afrika, waardoor MES voor grote uitdagingen stond: zij hebben dat geld hard nodig om de situatie in Zuid-Afrika te verbeteren. Er waren problemen die inmiddels als 'normaal' voelen voor de verhalen uit Zuid-Afrika, zoals dagen zonder stroom op het CTC of kinderen die voor hun broertjes en zusjes moesten zorgen. Onze partners kampten met hun eigen problemen, zoals het personeelsverloop bij MES en het einde van een hoofdstuk voor onze St. Peter's, waarover meer in deze nieuwsbrief.

Maar er waren ook door het jaar heen die warme momenten die ons aan december doen denken. De mooie viering van ons 20-jarig jubileum, waarbij we gasten uit Zuid-Afrika mochten verwelkomen. De feestelijke diploma-uitreiking van een ex-sponsorkind waarover haar sponsor in deze nieuwsbrief meer vertelt. De giften die we binnenkregen, klein en groot, van u als trouwe sponsor maar soms ook uit onverwachte hoek. Ook in 2024 zullen we weer moeilijke omstandigheden en mooie momenten tegenkomen, maar we zullen vooral proberen om te blijven delen in onze warmte, te beginnen tijdens ons werkbezoek aan Zuid-Afrika begin 2024.

Het mooiste kerstcadeau is dat we ons kunnen realiseren hoe goed we het eigenlijk al hebben en hoeveel mooier komend jaar weer wordt als we onze deken delen. Met u, met elkaar en met onze partners en sponsorkinderen in Zuid-Afrika.

[We wensen u gezegende kerstdagen en een mooi nieuw jaar!](#)

Marika, Wilma, Arina, Coos & Dianne



Ikusasa heeft besloten een aantal Joshua's op weg te helpen in hun nieuwe toekomst door hen laptops te sponsoren voor hun vervolgstudie, nu ze de Joshua's gaan verlaten. Onder hen Boitelo Roberts, die volgend jaar naar de hotelschool wil.

Een kerstgroet van St. Peter's Child Care



*We greet you in the Name of Our Lord, Jesus Christ, thankful for the wonderful support you continue to give to St Peter's Child Care.
You are indeed living out the calling in 1 Peter 4:10
"Each of you should use whatever gift you have received to serve others, as faithful stewards of God's grace in its various forms".*

We groeten jullie uit de naam van onze Heer Jezus, dankbaar voor de geweldige steun die jullie blijven geven aan St. Peter's Child Care.
Jullie leven naar de roeping van 1 Petrus 4:10
"Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om daarmee de ander te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt".

We kregen een mooie brief met bovenstaande kerstwens van St. Peter's. De volledige brief kunt u [hier](#) vinden en delen we graag met u. Hierin valt onder andere te lezen dat er veel gaat veranderen voor St. Peter's in 2024: de kinderen gaan verhuizen, zodat er twee gezinshuizen opgeven kunnen worden om de financiële situatie houdbaarder te maken. Voor alle kinderen wordt een passend toekomstplan uitgestippeld. Een aantal van hen is oud genoeg om de stap naar zelfstandigheid te maken, anderen worden opgenomen in het gezin van de pleegmoeders. De betrokkenheid bij de kinderen is groot en er wordt echt gewerkt aan een stabiele toekomst voor elk van hen.

In december zullen de kinderen verhuizen naar hun nieuwe situatie. Als kerstwens wordt in de brief gevraagd om een bijdrage aan de verhuizing voor bijvoorbeeld meubilair of kleding. Mocht u een mooie kerstdonatie willen doen dit jaar, dan zorgen wij zeker dat deze rechtstreeks bij hen terecht komt. Gebruik deze QR code of schenk uw kerstgift [hier](#).



Op bovenstaande foto's zijn activiteiten te zien die St. Peter's heeft kunnen ondernemen met haar kinderen en vrijwilligers: Kerstactie Schoenendoos voor de kinderen en voedselpakketten voor de moeders met Thanksgiving. In de brief danken zij alle sponsors voor alles wat er met het geld bereikt is en vatten zij hun plannen voor de toekomst samen: terug naar een kleinschalige familieomgeving voor alle kinderen en een goede begeleiding en ondersteuning van de jongvolwassenen die het project verlaten.

Zaterdag 16 december is er in de kerkzaal van De Rank in Nieuwegein tussen 15.00 en 17.00 uur kerstmarkt. Hier kunt u een kerststukje, kerstkaarten, de nieuwe ZWO kalender, maar ook sieraden, huisgemaakte erwtensoep en ander huisvlijt kopen. De opbrengst komt ten goede aan het ZWO-project "Kerk in Actie Ghana". Na het 'shoppen' zijn er zitjes waar het mogelijk is om onder het genot van een kop koffie of thee met gebak gezellig na te praten.

U bent van harte welkom!



Bestuurslid Arina zal namens Ikusasa ook met een kraampje op deze kerstmarkt staan. U kunt bij haar langs gaan voor een gezellig praatje of om ons te helpen om de wachtlijst van sponsorkinderen leeg te maken. Daarnaast verkoopt zij ook wat lekkers voor ons eigen goede doel.



Dit is Banele Phiri,
hij is er nog niet helemaal uit wat hij wil gaan studeren:
grafische vormgeving of logistiek.

Een bijzondere ontmoeting



Je kunt in je eentje de wereld niet veranderen, maar je kunt wel de wereld veranderen voor één kind. Als je begint een kind te sponsoren, hoop je dat het effect heeft op het leven van het kind en de familie. Je weet het nooit van tevoren. Met dit bericht hoop ik jullie, de sponsoren van Ikusasa, te laten zien wat het effect is van jullie sponsorschap!

12 jaar hebben we gezorgd dat een meisje naar school kon. Ieder jaar kregen we van Ria een foto, en zagen in het begin een verlegen meisje op de foto staan. Ieder jaar was ze een beetje gegroeid. Doordat ze via Ikusasa een schooluniform kreeg, voelde zij zich er helemaal bij horen. Ze deed ook flink haar best en haalde goede cijfers.

In 2019 kon ze naar de universiteit en had daarvoor een computer nodig; die hebben we haar met plezier gegeven. Ook hier haalde ze weer mooie cijfers. In 2020, is ze volwassen en we konden direct contact met haar maken. Via whatsapp wisselen we berichtjes en foto's uit, en zien zo iets meer van elkaars leven.

In 2023 bestaat Ikusasa 20 jaar! Uit Johannesburg komt Leona Pienaar naar Utrecht om de Ikusasa-mensen te ontmoeten. De gedachte kwam bij me op om dan Lidah ook uit te nodigen en mee te komen. Dat kon op korte termijn niet gerealiseerd worden, want er moest dan een visum komen en een paspoort had ze ook nog niet. Wel schreef ze dat in april haar diploma uitgereikt zou worden aan de universiteit. Dat vond ik ook wel een speciaal moment, en ik vroeg of ik daar ook bij kon zijn. Haar antwoord was, dat ik het verdiende om daar bij te zijn, en dat ze dat erg leuk vond!

Het lukte om op de avond voor de graduation in Johannesburg aan te komen. Toen ik de vertrekhal uitkwam, stond daar een familie te zwaaien met een papier met mijn naam er op! Dat was wel een speciaal moment! Lidah schoot zelfs in tranen, omdat ze hier zo naar had uitgezien. Ook de taxichauffeur hield een briefje omhoog, en gezamenlijk reden we naar mijn hotel. Daar werd nog even bij gekletst, daarna snel naar huis, want morgen gaat het gebeuren! Na de ceremonie gingen we samen naar buiten op de campus, waar overal

veel foto's werden genomen. Als je iemand even je camera of telefoon geeft, staan er gelijk 20 foto's extra op! Het was een mooie dag, en er werd veel gevierd. Na afloop ging ik met de familie naar huis, waar een tante een maaltijd had voorbereid. Hun appartement is ca. 40 m², hier wonen ze met 5 personen. Het was goed om dit ook te zien. Het gebouw is beveiligd met een portier, de buurt is niet overal veilig, en 's avonds ga je liever niet naar buiten. De volgende dag hebben we samen Soweto bezocht en we zijn in Mandela's huis geweest. Het was een mooie ontmoeting, en ik zie er naar uit om haar ook iets van Nederland te laten zien!

- Martin Mannak, sponsor van Ikusasa

Een cadeau voor uw sponsorkind

**We gaan begin 2024 weer op werkbezoek naar Zuid-Afrika!
Voor u is dit een mogelijkheid om weer een brief,
kaart of kleinigheidje mee te geven voor uw sponsorkind.**

Dit kan tot **uiterlijk 5 januari** door uw bijdrage af te leveren bij of op te sturen naar Arina Oorborg, Julianaweg 17, 3433 EA Nieuwegein. Wilt u zorgen dat uw pakketje door de brievenbus (en dus in onze koffer) past?



Het is een vraag die we regelmatig krijgen zo tegen de tijd dat we naar Zuid-Afrika vertrekken. We stimuleren het om als sponsor iets aan ons mee te geven voor het sponsorkind. Dat moet dan ook nog iets zijn dat licht en klein is, zodat het in onze bagage mee kan. De afgelopen jaren kreeg ongeveer 30% van de kinderen een persoonlijk cadeautje van zijn of haar sponsor. Dat is geweldig! Alle kinderen in het project krijgen in ieder geval een afdruk van hun foto van het jaar daarvoor en de kinderen die nieuw in het project zijn en niet iets van hun sponsor krijgen, ontvangen van Ikusasa een kaart. Zo is er niemand die met lege handen bij ons van tafel vertrekt tijdens de uitdeeldag!

Vaak is een foto en een kaart of kort briefje al ontzettend leuk! De meeste kinderen vinden het heel erg leuk om te zien hoe hun sponsor eruitziet! Daar kan natuurlijk een kleinigheidje bij. Deze lijst helpt vast bij het bedenken van wat er leuk is:

- Haarspeldjes, haarelastieken etc.
- Stickervelletje
- Pennen/stiften

- Leuk schriftje of notitieblokje
- Armbandje/kettinkje
- Knuffeltje of sleutelhanger
- Beanie of handschoenen
- Grappige sokken (bedenk dat de mensen in Nederland in de regel groot zijn en dus ook grote voeten hebben; niet een te grote maat kopen dus!
- Leren armbandje of kettinkje
- Sleutelhanger



Het is goed om u te realiseren dat de leerlingen van het CTC een forse verstandelijke beperking hebben. Niet alle cadeautjes zijn even geschikt voor ze. Verder is het echt belangrijk om het niet te gek te maken; houd het bij een kleinigheidje. De verschillen worden anders zo groot en dat is niet zo leuk voor de kinderen die nooit wat krijgen. Tenslotte is het goed om even de leeftijd van uw kind in de gaten te houden. Voor jongere kinderen koopt u natuurlijk wat anders dan voor middelbare scholieren.

Mocht u twifelen? Mail ons gerust, dan denken we even mee!

Hopelijk helpt dit lijstje om een leuk cadeautje te kopen!

**We steunen op dit moment 237 kinderen
en hebben dus nog plek voor nieuwe sponsors!**

**Onder andere Kamogelo, Azoma, Ompile en Reboane
hopen op een betere toekomst.
Helpt u een van deze kinderen aan een mooi 2024?**

Een van de kinderen op de wachtlijst is Lutho. Hij is 13 jaar en woont in een pleeggezin. Zijn vader is overleden en waar zijn moeder verblijft is onbekend. De pleegouders van Lutho zijn werkeloos en verdienen hun geld door cake en koek te verkopen aan de kant van de weg. De maatschappelijk werker van MES schreef dat Lutho erg zijn best doet voor zijn pleeggezin, hij staat heel vroeg op om te helpen met het bakken van de cakes. Lutho zit in Grade 6. Gezien de slechte financiële situatie hebben zijn pleegouders Lutho aangemeld voor het Ikusasa project.





De laatste laptop ging naar Itumeleng, die marketing management gaat studeren.



Het is bijna Kerst, een tijd van geven en zorgen voor elkaar. Bij onze Zuid-Afrikaanse partner MES is daarom de actie Packaged Love 2023 opgezet. Hierbij wordt gevraagd om bij de (kerst)boodschappen wat extra's in de boodschappenkar te doen voor een ander. Zo concreet is het voor ons natuurlijk niet mogelijk, maar wellicht hebt u wel de mogelijkheid om iets extra's over te maken via Ikusasa. Wij zorgen dan dat MES hiervoor iets extra's kan doen! Klik [hier](#) voor meer informatie over de actie.

Een kerstgroet van het CTC

Het schooljaar loopt ten einde en onze leerlingen zijn al begonnen aan hun welverdiende eindejaarsvakantie. Ondanks de verschillende veranderingen en uitdagingen waarmee we te maken kregen, zijn we blij om te kunnen meedelen dat het schooljaar positief is afgesloten. Nu het nieuwe management en het hele CTC-team het goed doen, kunnen we niet gelukkiger zijn met de vooruitgang.

Wij willen u graag bedanken voor uw sponsoring en uw geduld gedurende het hele jaar. Jullie inzet voor onze zaak wordt zeer op prijs gesteld.

Wij willen ook graag onze dank uitspreken voor jullie bijdragen: deze maken een aanzienlijk verschil in de levens van onze kinderen.

Jullie inzet en geloof in onze missie zijn werkelijk inspirerend. Wij willen u ervan verzekeren dat het door u verstrekte geld ten goede zal komen aan onze leerlingen.

Ten slotte willen we benadrukken hoezeer we alles waarderen wat jullie voor ons hebben gedaan, jullie steun betekent alles voor ons en we zijn Ikusasa heel dankbaar!

Groeten van ons allemaal bij het CTC

Hulp gevraagd!

De afgelopen jaren hebben we geprobeerd onze nieuwsbrieven te verbeteren. Op dit moment lopen we tegen een gebrek aan technische kennis aan: veel sponsoren ontvangen onze nieuwsbrief in hun spam folder en zien deze daardoor niet. Heeft u affiniteit met nieuwsbrieven en/of Mailchimp en kunt u ons helpen? We [horen](#) het graag! Geen technische kennis maar wél iets te melden over onze nieuwsbrieven of een leuke bijdrage voor de inhoud? Ook dan mag u natuurlijk altijd contact opnemen.

Eenmalig doneren aan Ikusasa?

Ook met eenmalige giften kunnen wij het verschil maken!
Klik [hier](#) om een donatie te doen of scan deze code:



Volg ons nu ook buiten de nieuwsbrieven om!



Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Ikusasa en verschijnt 3 keer per jaar.

Secretariaat

Julianaweg 17, 3433 EA Nieuwegein
Tel:06-53261696
info@ikusasa.nl

Financieel steunen?

Bank NL04RABO0113204124
t.n.v. Stichting Ikusasa

KvK inschrijfnummer 24437392 te Rotterdam

RSIN nr. 819553256

ANBI erkend

<http://stichting-ikusasa.doelshop.nl>