



IKUSASAKRANT

Jaargang 19, nummer 1, april 2024

[Klik hier](#) om deze nieuwsbrief te downloaden of printen.

Het kan voorkomen dat u deze nieuwsbrief vanuit uw *spam folder* niet goed kunt lezen, u kunt dit vermijden door de nieuwsbrief naar uw inbox te verplaatsen.



Op bezoek in Zuid-Afrika!

Dit is zo'n nieuwsbrief waarvan we eigenlijk niet weten waar te beginnen. In januari zijn Marika (voorzitter) en Wilma (penningmeester) op werkbezoek geweest in Johannesburg. En dus valt er ontzettend veel te delen. De laatste bestuursvergadering bestond voor een heel groot deel uit héél veel verhalen, foto's en filmpjes, die we het liefst allemaal met u zouden delen. Via deze nieuwsbrief delen we wat hoogtepunten met u, een uitgebreider verslag is te vinden op onze [website](#).

Een van die hoogtepunten zijn natuurlijk de MES Uitdeeldagen. We hebben heel veel sponsorkinderen gezien en gesproken! We hebben hen uitgelegd dat er een sponsor is in Nederland die het belangrijk vindt dat zij naar school kunnen. Een groot aantal van u had gebruik gemaakt van de gelegenheid om een kleinigheidje mee te geven voor uw

sponsorkind(eren), dat werd natuurlijk ontzettend gewaardeerd! De kinderen en ook een aantal ouders die we gesproken hebben geven aan dat deze steun ontzettend belangrijk voor hen is.



De reis naar Zuid-Afrika is naast heel indrukwekkende, vooral ook heel belangrijk. Op deze manier zien we niet alleen goed wat er met het (sponsor)geld gebeurt, maar is er ook de gelegenheid om situaties te signaleren waar extra steun nodig is. We zien het resultaat van het werk van Ikusasa, maar we nemen ook nieuwe vraagstukken en doelen mee terug naar Nederland. Het werk in Zuid-Afrika houdt niet op, maar het is goed om te zien hoe we voor deze kinderen het verschil kunnen maken.

Voor Wilma was dit haar eerste kennismaking met het land waar ze zich al bijna 7 jaar voor in zet: *Wat een indrukwekkend ervaring was dit! We hebben veel gezien, enorme verschillen tussen arm en rijk, maar toch ook vrolijke kinderen en dankbare ouders, gedreven jongeren en bevlogen medewerkers met enorm veel passie.*

Daar doen we het met elkaar voor. We hopen dat u tijdens het lezen van deze nieuwsbrief in gedachten een beetje mee af kunt dwalen naar Zuid-Afrika. De muzikale bijdragen in de filmpjes helpen daar vast bij! We zijn dankbaar dat we in samenwerking met u kunnen bijdragen aan het leven daar.

Zoals ze in Zuid-Afrika zeggen: grijp die dag!

Marika, Wilma, Arina, Coos & Dianne



We nemen u even mee op bezoek bij de kinderen!

Joshua's



Tosti's: niet alleen bij de jeugd in Nederland favoriet!

Ook de Joshua's steunen we structureel vanuit Ikusasa. Deze groep jonge mensen zet zich gedurende een jaar in voor anderen door onder andere de naschoolse opvang te begeleiden en soep

uit te delen aan daklozen. Hard werken, maar ze hebben het ook heel leuk met elkaar, zo is te zien op het volgende filmpje.



Baie dankie!

CTC (Coronation Training Centre)



We zijn 4 dagen te gast geweest bij het CTC, een school voor kinderen met een beperking. Het motto van deze school is: *we are not disabled, we are differently abled*; ofwel: we zijn niet beperkt, we hebben gewoon andere mogelijkheden. Ook hier hebben we veel van onze sponsorkinderen gezien en gesproken. En we zijn op huisbezoek geweest om te zien hoe de situatie bij de kinderen thuis is.



De docenten van het CTC hebben een korte vragenlijst ingevuld over het werk bij het CTC. Op de vraag "wat maakt je dag een goede schooldag?" geven veel docenten aan dat harmonie in de groep, geen incidenten of ruzies belangrijk zijn voor een goede schooldag.

Daarnaast vindt men het mooi om te zien als een leerling iets nieuws heeft geleerd, waarvan hij misschien eerst dacht dat hij dat nooit zou kunnen leren. Ook samen een (sport)activiteit doen of genieten van een maaltijd is belangrijk.

Goede herinneringen hebben veel docenten aan de afscheidsceremonie van de 18-jarige leerlingen; zij zijn klaar om de school te verlaten en hebben daar vaardigheden geleerd waar ze hun toekomst mee in kunnen. Ook het Kerstfeest, het 40-jarig jubileum van de school en de verjaardagen van de leerlingen zijn goede herinneringen.

Belangrijk voor docenten wordt genoemd geduld en doorzettingsvermogen; daarnaast is teamwork erg belangrijk op het CTC. En geloven in de toekomst, de kinderen niet onderschatten, "nothing is impossible".



In de prijzen!

Ouders, kinderen én de maatschappelijk werkers laten ons regelmatig de 'awards' zien die de Ikusasa kinderen hebben gekregen. Dat is in Nederland niet gebruikelijk, maar in Zuid Afrika wél. Als je zeer goede cijfers haalt of op een andere manier een bijzondere prestatie levert, word je in het zonnetje gezet en wordt deze prestatie gevierd. Ook de maatschappelijk werkers zijn vaak heel trots wanneer dit gebeurt, omdat het voor deze kinderen, die opgroeien in armoede, een extra stimulans is om door te gaan en de hoop niet te verliezen. Hiernaast ziet u Onjinyechi met haar awards voor leiderschap, wiskunde en techniek. Naast haar staat haar maatschappelijk werker.



Een bijzondere ontmoeting



Afgelopen december is een langgekoesterde droom in vervulling gegaan. Ik heb verlof opgenomen van mijn werk om 5 weken Zuid-Afrika (Johannesburg en omgeving) te bezoeken. Na een heerlijke paar weken vakantie met mijn gezin ben ik een ruime week alleen in Johannesburg verbleven. In deze week alleen wilde ik meer leren over de uitdagingen van Johannesburg (denk aan armoede, ongelijkheid en onveiligheid) en het land sinds de afschaffing van de Apartheid.

In de voorbereiding van die week ben ik in contact gekomen met Ikusasa en via Marika met stichting MES 'changing the heart of the city'. MES heeft zich die week voor me opengesteld en via de fantastische mensen van MES heb ik meer mogen leren over de projecten van MES en de forse uitdagingen waar de stad en het land voor staan. Maar heb ik ook mogen ervaren hoe ongelooflijk groot de weerbaarheid is van de bevolking en welk belangrijk en hoopvol werk er elke dag wordt gedaan vanuit MES en andere stichtingen om het leven van heel veel mensen iets beter en menswaardiger te maken. En hoe belangrijk de sponsoring en de steun vanuit Ikusasa hiervoor is.

Ik kon natuurlijk niet anders dan (samen met mijn gezin) ook sponsor worden en werd gekoppeld aan Khanyisile die ik in Hillbrow, de armste wijk in het centrum van de stad waar zij met haar moeder woont, heb mogen ontmoeten. Een zeer talentvolle jonge vrouw van 15 jaar vol ambitie en drive om het leven van zichzelf en haar familie beter te maken. Ik ben er

trots op dat we op deze manier kunnen bijdragen aan haar ontwikkeling en weet zeker dat er dankzij de steun van Ikusasa een mooie toekomst voor haar ligt.

Mijn bezoek viel toevalligerwijs samen met het bezoek van Marika, Anne, Wilma en Vincent aan Johannesburg zodat ik nog het geluk had mijn onvergetelijke reis samen met hen te kunnen afsluiten.

- Bas Kersten, sponsor van Khanyisile

St. Peter's Childcare



De derde partner die we hebben bezocht is St Peters childcare, een pleegzorgorganisatie voor weeskinderen. We hebben hier helaas niet alle sponsorkinderen kunnen zien omdat een aantal nu verder weg woont als gevolg van interne veranderingen. De kinderen wonen in een huis met een aantal jongeren en een pleegmoeder, maar door pensionering van een aantal moeders zijn hier wat veranderingen opgetreden. Wel spraken we bijvoorbeeld Tante, een jongen die eerder uit het Ikusasa project is gegaan omdat hij niet meer naar school ging en op het foute pad beland was. Door de stimulerende invloed van zijn pleegmoeder gaat hij nu weer naar school, en gaan we hem uiteraard ook weer steunen.



Een van de mooiste kanten van het bewust kleinschalig houden van Ikusasa is het persoonlijk contact met onze sponsors. Tijdens het werkbezoek proberen we zoveel mogelijk sponsorkinderen te ontmoeten. Het beeldmateriaal dat we van hen maken delen we met u als sponsor. Zo kan het dus maar zo zijn dat er een persoonlijk bedankje vanuit Zuid-Afrika is voor u als sponsor!

Meer weten of sponsor worden? Neem [contact](#) op!

Andere projecten van MES

We hebben ook een aantal andere projecten van MES bezocht omdat Ikusasa hier ook geld vanuit extra donaties aan overmaakt. Zo hebben we de voorschoolse en naschoolse opvang bezocht, waar kinderen veilig kunnen spelen en huiswerk maken in een verder onveilige buurt. En ze krijgen hier elke dag een versbereide maaltijd.

Mocht u niet alle filmpjes bekeken hebben, maak dan vooral voor deze een uitzondering: deze muzikale bijdrage maakt uw dag vast een beetje vrolijker!



Enmalig doneren aan Ikusasa?

Ook met eenmalige giften kunnen wij het verschil maken!

Klik [hier](#) om een donatie te doen of scan deze code:



Volg ons nu ook buiten de nieuwsbrieven om!



Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Ikusasa en verschijnt 3 keer per jaar.

Secretariaat

Julianaweg 17, 3433 EA Nieuwegein
Tel:06-53261696
info@ikusasa.nl

Financieel steunen?

Bank NL04RABO0113204124
t.n.v. Stichting Ikusasa

KvK inschrijfnummer 24437392 te Rotterdam
RSIN nr. 819553256
ANBI erkend

<http://stichting-ikusasa.doelshop.nl>