



IKUSASAKRANT

Jaargang 16, nummer 3, december 2021

Klik [hier](#) om deze nieuwsbrief te downloaden of printen.



In deze nieuwsbrief praten we u graag bij over de actualiteit in Zuid-Afrika en wensen we u alvast een gezegende kerst toe.

Beste sponsoren en belangstellenden,

Voor iedereen op de wereld is het momenteel een rare en spannende tijd. De verschillen zijn echter helaas ook groot. In Nederland hebben we volop vaccins beschikbaar en kan de overheid in tijden van Corona steun bieden aan diverse sectoren.

In Zuid-Afrika zijn nog veel minder mensen gevaccineerd. En is iedereen meer op zichzelf aangewezen om in deze tijd te "overleven". Onze steun is nu dus extra hard nodig!

Helaas hebben de actualiteiten ons wederom moeten doen besluiten om in januari niet naar Zuid-Afrika af te reizen. We hopen zeker in het voorjaar van 2022 - als de wereld hopelijk weer een betere grip heeft op de nieuwste variant - alsnog een bezoek aan de kinderen te brengen. Dit betekent helaas ook dat er voorlopig nog geen mogelijkheid is om een persoonlijke brief van uw sponsorkind(eren) te ontvangen. We hopen op uw begrip en we blijven zeker een zo persoonlijk mogelijk contact nastreven. Zodra het weer mogelijk is gaan we zeker persoonlijk langs alle kinderen voor een foto en een mooie brief.

Dat betekent niet dat we nu niets kunnen doen. We blijven ons als bestuur met dezelfde hoeveelheid energie en liefde inzetten voor de kinderen daar. En ook u kunt helpen, bijvoorbeeld met een kleine kerstgift of door iemand in uw omgeving er op te attenderen

dat we nog voor twee kinderen een sponsor zoeken. Hoe fantastisch zou het zijn als we voor het nieuwe jaar ook voor hen een betere toekomst in de planning hebben!

**We wensen u/jullie allemaal veel goeds toe voor 2022
en we hopen dat dit nieuwe jaar de verschillen niet groter zullen worden,
maar dat we juist meer naar elkaar toe kunnen groeien!**



Een bedankje uit Zuid-Afrika, speciaal aan u als sponsor.

Het filmpje is in het Engels met Nederlandse ondertiteling.
Leona nam ook een filmpje in het Zuid-Afrikaans op. Vindt u het leuk om die te
bekijken, klik dan [hier](#).

**Ex-Ikusasakind Thabo
DOCENT VAN HET JAAR**

op het gebied van ICT en onderwijsvernieuwing



Thabo was één van de allereerste door Ikusasa gesponsorde kinderen. Ikusasa-oprichter Ria Westerbeek kwam hem tegen toen zij op reis was in Zuid-Afrika. Dankzij een sponsor kreeg hij de gelegenheid om naar school te gaan en uiteindelijk kon hij dankzij een tweede sponsor zelfs naar de Witwatersrand Universiteit in Johannesburg.

De weg naar een betere toekomst verliep niet altijd makkelijk. Zijn draai vinden op de universiteit was lastig en hij had heimwee naar huis. MES was van grote steun, maar toen ook Thabo's vader nog overleed en zijn studiebeurs werd stopgezet moest hij zijn studie afbreken. Met de financiële hulp van zijn Ikusasasponsors kon hij alsnog een aantal cursussen gaan doen. Uiteindelijk loonde het doorzettingsvermogen van Thabo: in augustus 2011 krijgt hij een baan.

Tien jaar later heeft Thabo zijn leven goed op de rit én mogen we u namens hem met trots vertellen dat hij verkozen is tot docent van het jaar in de provincie Gauteng op het gebied van ICT en onderwijsvernieuwing!

Bent u van plan te veranderen van zorgverzekering?

Realiseer uw overstap via www.doelshop.nl !

Op deze manier steunt u Ikusasa zonder dat het u iets extra's kost. Wist u ook al dat u Ikusasa sponsort als u uw aankopen bij de deelnemende webshops via Doelshop doet? Bijvoorbeeld als u iets besteld bij Bol.com?



Een bijzonder bedankje: Abel krijgt een laptop van zijn sponsor.

Abel gaat zijn laptop gebruiken voor zijn studie Media Design straks en heeft dit filmpje zelf in elkaar gezet.



Leuk om te zien hoe een klein bijdrage voor een structurele verandering kan zorgen: van geld van Ikusasa werd een textielprinter voor de Joshua's gekocht. Niet alleen vormt dit een leuke activiteit voor de jongeren, ook halen ze er een inkomen mee binnen!

Koningskerk

Tijdens de kerkdienst van de Koningskerk deelde Marika het werk van Ikusasa met de gemeenteleden en werd er nieuws uit Zuid-Afrika gedeeld. Tijdens de collecte werd geld opgehaald voor het werk van Ikusasa.

[Hier](#) kunt u de presentatie

nog eens terugzien.



St. Peter's Child Care

een bericht uit Zuid-Afrika

Het blijven vreemde tijden met alle protocollen en maatregelen die van kracht zijn. We zijn trots op het feit dat er nog geen kinderen van ons besmet zijn geraakt met het Coronavirus. Er wordt nog altijd goed gelet op hygiëne, afstand houden en het dragen van mondkapjes. Alle kinderen zijn regelmatig naar school geweest. De meeste kinderen hebben een leeftijd waarop ze zelf kunnen kiezen of ze de vaccinaties willen, en we respecteren hun beslissingen, maar we blijven ze aanmoedigen om zich te laten vaccineren,

Fondsen werven voor ons project wordt steeds uitdagender en we zijn erg dankbaar voor alle ontvangen donaties. De meeste van onze kinderen zijn inmiddels in hun tienerjaren en dit vereist wijsheid en geduld van ons managementteam om deze kinderen te begeleiden. We vragen om blijvend gebed voor ons team van managers om hen de wijsheid te geven die ze nodig hebben.

Dank u voor uw steun en moge een ieder van u gezegend zijn met Vreugde en Hoop deze kerstperiode en moge het nieuwe jaar zijn eigen zegeningen brengen.

Heel veel dank!





Deze keer laten we u niet met één, maar met twee Ikusasakinderen kennismaken. U heeft het waarschijnlijk al geraden, maar Kidwell en Sidwell zijn een tweeling. De broers zijn 10 jaar oud en wonen bij hun moeder, hun vader is vorig jaar overleden. Beide ouders waren werkloos en konden daardoor hun kinderen niet meer onderhouden. Ze probeerden rond te komen van de kinderbijslag van R430 (ongeveer €25,-). De moeder van de kinderen hoorde van Ikusasa. Het feit dat ze nu gesponsord worden maakt een wereld van verschil voor het gezin.

Kidwells antwoord op de vraag wat hij het beste vindt aan Ikusasa is spelletjes spelen en goed te eten krijgen. Sidwells hoogtepunt was dat hij een sponsor toegewezen kreeg waardoor hij naar school kan. Beiden zitten nu in Grade 3, maar hebben al grote toekomstplannen: Kidwell wil dokter worden, Sidwell advocaat.

Coronation Training Centre

een bericht uit Zuid-Afrika

Hierbij delen wij een foto van het nieuwe lokaal, wat ingericht wordt met geld dat Stichting Bisschop Becker's via Ikusasa aan het CTC beschikbaar stelde. Dit lokaal stond al een tijd op de verlanglijst van het CTC en wordt hopelijk in het nieuwe jaar in gebruik genomen.

We willen Ikusasa graag bedanken voor haar samenwerking, ondersteuning, geduld en begrip. Namens het CTC, de directie, de medewerkers en leerlingen, willen wij nogmaals bedanken voor de donatie via Stichting Bisschop Becker's, onze waardering is groot!



Enmalig doneren aan Ikusasa?

Ook met eenmalige giften kunnen wij het verschil maken!
Klik [hier](#) om een donatie te doen of scan deze code:



Volg ons nu ook buiten de nieuwsbrieven om!



Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Ikusasa en verschijnt 3 keer per jaar.

Secretariaat

Julianaweg 17, 3433 EA Nieuwegein
Tel:06-53261696
info@ikusasa.nl

Financieel steunen?

Bank NL04RABO0113204124
t.n.v. Stichting Ikusasa

KvK inschrijfnummer 24437392 te Rotterdam

RSIN nr. 819553256

ANBI erkend

<http://stichting-ikusasa.doelshop.nl>

This email was sent to <<Email Address>>

[why did I get this?](#) [unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)
Stichting Ikusasa · Julianaweg 17 · NIEUWEGEIN, Utrecht 3433 EA · Netherlands

