

IKUSASAKRANT

Jaargang 14, nummer 1, april 2019

Voorwoord

Je leven optimaal benutten

Zo vlak voor de paasdagen ontvangt u weer een nieuwe Ikusasakrant. Heel toepasselijk wordt m.i. Pasen in de lente gevierd, het feest van hoop, nieuw leven, van leven uit de dood!

Zoals u wellicht niet zal zijn ontgaan zijn Marika en dit keer ook Arina (beiden met partner) in januari op bezoek geweest in Zuid-Afrika om de kinderen die met uw gelden worden gesponsord te bezoeken. Wat een fantastische verhalen mocht het bestuur bij hun terugkomst horen (en een aantal daarvan kunt u in deze krant lezen). Met eigen ogen hebben ze gezien hoe bevlogen de sociaalwerkers, leerkrachten en andere medewerkers zijn, en hoe ze zich met hart en ziel inzetten voor de kinderen. Ook vertelden Marika en Arina ons het verhaal van Tebza, een jongeman die door Ikusasa gesteund is bij zijn studie, en nu de kans heeft gekregen om een coffeeshop in Hillbrow te beginnen. Tebza laat zien dat je dingen kunt veranderen en is zo een inspiratie voor andere jongeren geworden.



In de Bijbel lezen we over de Hoop die God ons geeft en benadrukt Jezus hoe belangrijk het is om onze naaste lief te hebben. Vele mensen zullen Moeder Teresa noemen als iemand die deze boodschap in onze tijd heeft voorgeleefd.

Zo ook Shane Claiborne, een christelijke activist en auteur die zich inzet voor de rechten van de armen. Hij is in de leer gegaan bij de Zusters van Naastenliefde, de orde van Moeder Teresa. In zijn bekendste boek *“Hoe Jezus mijn wereld op de kop zet”* schrijft hij dat mensen hem vaak vragen wat voor iemand Moeder Teresa eigenlijk was. Hij schrijft dan:

‘Soms lijkt het wel alsof ze zich afvragen of ze daadwerkelijk licht gaf of een aureool had. Ze was klein, gerimpeld en kostbaar, misschien wel een beetje nors, als een prachtig, wijs, oud omaatje. Maar wat ik nooit zal vergeten zijn haar voeten. Haar voeten waren misvormd.’
Op een dag vertelde een zuster mij hoe dit kwam. “Haar voeten zijn misvormd omdat we net genoeg schoenen krijgen voor iedereen. Ze spit de hele stapel door en kiest zelf de slechtste schoenen. Dat doet ze al jaren en daardoor zijn haar voeten helemaal vervormd.”

Je zou dus kunnen zeggen dat haar voeten zijn vervormd door naastenliefde. Zij cijferde zichzelf weg en haalde zó het beste uit haar leven. Het leven is een bijzonder en prachtig geschenk! En al zijn wij Moeder Teresa niet, toch worden ook wij aangespoord om dit geschenk niet te verspillen, maar optimaal te benutten. Daarom zijn we als bestuur van Ikusasa ook zo blij en dankbaar dat we met elkaar hoop kunnen bieden in situaties waar het soms zo uitzichtloos lijkt. Dat we met elkaar onze sponsorkinderen, die in armoede leven, kunnen blijven ondersteunen. En zijn we blij met het verhaal van Tebza. Een “gewone jongen” die met uw steun een duwtje in de rug heeft ontvangen, zijn (hopeloze) situatie heeft omgebogen en ook zijn leven weer optimaal kan benutten.

Namens het bestuur wens ik u veel leesplezier en goede paasdagen.

Coos Smeding

Reisverslag Arina (deel 1)

In september 2009 ben ik begonnen als secretaris van stichting Ikusasa en na ruim 9 jaar ben ik dan eindelijk dit jaar naar Johannesburg geweest! Van 11 tot en met 24 januari 2019 heb ik met voorzitter Marika, haar man Anne en mijn man Chris bijna alle kinderen van het Ikusasa-project en onze samenwerkingspartners bezocht. De eerste twee dagen, eerst in Hillbrow (Johannesburg) en de volgende dag in Soweto, stonden in het teken van de "uitdeeldagen": alle kinderen zien en spreken en eventuele post van de sponsors uitdelen.



De jongerenwerkers van MES organiseerden dit jaar een "fundag" waarbij de kinderen ons eerst toezongen, daarna werden de kinderen in groepjes verdeeld om een aantal spelletjes te doen. Ondertussen kwamen de kinderen één voor één bij Marika en mij om iets te vertellen over zichzelf, zoals hoe het op school gaat, in welke klas ze zitten en wat ze bijvoorbeeld later willen worden. De gesprekjes met de kinderen en zeker met de tieners waren erg leuk en indrukwekkend.

De kinderen kregen post en cadeautjes die door de sponsoren meegegeven waren. Daarnaast kregen alle kinderen, die vorig jaar ook al in het project zaten, een foto van zichzelf in een wit mapje. Dit mapje konden zij met stickers, stempels, stiften of potloden versieren. Dit deden veel kinderen heel enthousiast. Chris begeleidde de kinderen hierbij en had hierbij leuk contact met de kinderen. De kinderen waren erg blij met hun presentje, kaartje en/ of de foto, een aantal kinderen was zelfs emotioneel. Ook dit jaar weer maakte Anne van alle kinderen een foto.

Er was een heel jonge moeder met een kindje van 2 dagen(!), die met haar nichtje meekwam. De moeder van dit meisje heeft een bipolaire stoornis en het meisje wordt grotendeels door haar nicht opgevoed. Ze noemt

haar nicht ook mama en de baby haar broertje. Ze heeft nog een grote zus en drie broers.



Vier schoolverlaters kwamen ook langs op deze dagen om onze stichting, dus de sponsor te bedanken voor het feit dat ze naar school konden gaan. Alle vier willen ze een vervolopleiding gaan doen waarvoor ook financiële ondersteuning nodig is. We willen als Ikusasa samen met MES gaan kijken of er een mogelijkheid is om ook vervolopleidingen financieel te gaan ondersteunen.

Nadat we alle kinderen hadden gesproken kregen de kinderen een maaltijd en daarna een voucher voor een schooluniform en een schoolpakket.



De vrije zondag dag brachten we grotendeels door in Soweto samen met Nicodemus (manager MES Johannesburg). Nicodemus leidde ons rond in Diepkloof (een wijk van Soweto). Ook zijn we naar een kerkdienst van de "Uniting Reformed church in Southern Africa" in Diepkloof geweest. Marika heeft tijdens de dienst verteld over de activiteiten van Ikusasa.



Op maandag gingen we met Alan (manager MES Zuid-Afrika) naar Frankfort zo'n 200 km. ten zuidoosten van Johannesburg, waar de Joshua's van MES hun startweek hadden. Het Joshua-programma richt zich op het ontwikkelen van de levens- en sociale vaardigheden van jongeren. De Joshua's begeleiden o.a. de naschoolse opvang en diverse kampen die ook door Ikusasa gesponsord worden.

Bijna alle jongeren van de Joshua's hebben een trieste achtergrond. Pinky bijv. heeft geen ouders meer en leefde bij haar oma met 16 kleinkinderen in één ruimte. Zij en Jessica hebben nog geen geboortecertificaat, dus ook geen identiteitsbewijs, waardoor ze niet kunnen studeren, werken enz. Wat een trieste verhalen..., maar wat klinken deze jongeren positief.

De volgende dag hebben we een aantal projecten van MES bezocht, zoals de dagopvang en de naschoolse opvang voor kinderen en de daklozenopvang.

Ook hebben we vandaag ons "sponsorkind" Sakhiseni (19 jaar) ontmoet, die we tijdens de uitdeeldag niet hadden gezien. Een MES-medewerker had hem van school opgehaald. Hij vond het leuk om ons te zien en is dankbaar voor onze support. Hij zit nog in grade 10 en moet nog twee jaar naar de middelbare school. Hij weet nog niet precies wat hij daarna wil gaan doen.

Aansluitend hadden we een vergadering met bijna de complete staf managers en maatschappelijk werkers van MES. Hier bespraken we de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en de plannen voor de komende jaren. Ikusasa probeert zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen van MES.

Na de vergadering namen we met maatschappelijk werker Nonhlanhla de kinderen door die niet op de eerste "uitdeeldag" in Hillbrow waren.

Aan het eind van de dag reden we naar het Lufunonihuis, waar huismoeder Ruth met zes kinderen woont. Ons tweede sponsorkind Busisiwe (10 jaar) woont er ook, dus konden we ook met haar een praatje maken en een kleinigheidje geven. Alle kinderen van St. Peters Childcare (waar de kinderen van Lufunoni onder vallen) kregen van Ikusasa een voucher voor een boek.



Op woensdag hebben we MES Impilo bezocht, waarbij we samen met dr. Theresa en de mobiele kliniek naar een krottenwijk zijn gegaan. MES verzorgt hier preventie, informatie over medicijnen en behandelingen en men verstrekt gratis condooms.



Daarna hebben we Tebza bezocht, een jongeman die Joshua en Joshua-leider is geweest en nu tweedejaars student is. Daarnaast heeft hij een koffieshop geopend waarmee hij een deel van zijn studie wil bekostigen, maar ook zijn moeder, die een beroerte heeft gehad, en zijn twee jongere zusjes kan onderhouden. Bij het zien van het werk van MES en Tebza zijn er, naast een heleboel ellende, ook zoveel positieve dingen te zien! Daarnaast hebben we ook nog gesproken met een 27-jarige moeder van drie kinderen van 12, 8 en een jaar of 4.

De twee oudsten worden via Ikusasa gesponsord. De kinderen hebben twee verschillende vaders. De moeder heeft een nieuwe relatie. Oma komt terug uit een ander deel van Zuid-Afrika om voor de kinderen te zorgen, zodat de moeder werk kan gaan zoeken en haar leven weer op de rails krijgt.

Op donderdag gingen we voor de laatste keer dit jaar naar MES, eerst voor het traditionele afscheidsontbijt met MES-medewerkers.

Daarna bezochten we MES Kempton Park, een locatie voor naschoolse opvang; hierover leest u meer elders in deze Ikusasakrant.

Het verslag van het tweede deel van onze reis leest u in onze volgende Ikusasakrant.

Donaties

In de periode december 2018 tot en met maart 2019 is een bedrag van ongeveer € 7000,- euro binnengekomen aan extra giften. Dit bedrag bestaat voor een deel uit vaste maandelijkse donaties. Daarnaast worden er regelmatig (kleinere) bedragen gestort door sponsors of anderen die Ikusasa een warm hart toedragen.

Bij de collecte in de Koningkerk in december 2018 is € 309,20 opgehaald, en hierop volgden ook nog een aantal extra donaties. Zoals u elders in deze nieuwsbrief kunt lezen is dit bedrag besteed aan een laptop voor Elinah.

Een gift van het Ankerfonds is gebruikt voor het verbeteren van het speelterrein van Kempton Park.

Tijdens hun reis naar Zuid-Afrika hebben Marika en Arina met de partners aldaar gesproken over waar de behoefte ligt aan extra financiering. In mei zal het bestuur de giften weer toewijzen aan de diverse extra project.

Hartelijk dank voor uw giften!



Scheepvaartbeurs

Ook dit jaar staat Ikusasa met een stand op de Scheepvaartbeurs. Op deze beurs hopen we onze sponsors uit de schipperswereld te ontmoeten en mogelijk nieuwe sponsors te vinden. Zoek ons even op bij stand nr E135!

Maritime Industry wordt van 7-9 mei gehouden in de Evenementenhal te Gorinchem.

Met dank aan oliehandel Anton van Megen en bunkerstation Heijmen voor het sponsoren van de stand!



Nieuw bestuurslid gezocht!

Het bestuur van Ikusasa bestaat momenteel uit 5 leden, te weten een voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 algemene leden. We zijn op zoek naar een nieuw bestuurslid, iemand die de Stichting vooral op het gebied van PR en ICT kan ondersteunen. We vergaderen 4 keer per jaar, meestal op zaterdag. Het kost dus niet heel veel tijd. Bent u of kent u iemand die het leuk zou vinden om mee te besturen? Neem dan contact op via info@ikusasa.nl

Extra giften

De basis van ons werk ligt bij de individuele sponsoring van kinderen. Dit is hoe Ikusasa ooit begonnen is, en dit zal altijd het hart van de stichting blijven. Naast deze sponsoring krijgen we ook altijd algemene giften binnen en daarvan hebben we tijdens ons bezoek in januari weer mooie projecten kunnen steunen. We noemen er hier 2, in de volgende krant willen we meer vertellen over de Joshua's en de kampen van MES-Jeugdwerk.

Kempton Park

MES doet zijn werk op 4 verschillende plaatsen in Zuid-Afrika: Johannesburg, Port Elizabeth, Kaapstad en Kempton Park. Kempton Park is een zelfstandige stad, tegen Johannesburg aangebouwd, met bijna 200000 inwoners. Het vliegveld, O.R Tambo, ligt hier en veel luchtvaartmaatschappijen hebben hier hun kantoren en bedrijven. In Kempton Park werkt het team onder leiding van manager Duane Edwards aan verlichting van armoede. Er is een shelter voor daklozen, een arbeidstrainingsproject (recycling) en een naschoolse opvang. Voor de naschoolse opvang hebben wij een donatie gegeven. Dit geld is gebruikt voor het plaatsen van een hek en de aanschaf van spelmaterialen. Zo is er een veilige, omheinde, speelplek gemaakt. In de toekomst zal er ook een kinderopvang gestart worden.



Op onze Facebookpagina worden regelmatig filmpjes gedeeld van de werkzaamheden in Kempton Park. Neem gerust een kijkje en geef dan meteen aan dat u onze pagina wilt volgen. Op die manier krijgt u automatisch alle nieuwe berichten op uw tijdlijn. Door die berichten vervolgens te 'liken' of te delen, helpt u mee onze Stichting meer bekendheid te geven.

Elinah Nonhlanhla

Elinah is een oud-Ikusasa leerling. Ze deed in 2017 eindexamens en sloot haar schoolperiode af met een indrukwekkende cijferlijst. Nu werkt ze op een school en studeert ze, op kosten van haar werkgever door middel van afstandsonderwijs.



Vorig jaar hebben we in de Koningskerk haar indrukwekkende brief voorgelezen en gecollecteerd voor een nieuwe laptop voor haar. Ze was namelijk beroofd van haar laptop en zonder is het onmogelijk voor haar om haar studie voort te zetten!

Dankzij veel gulle giften van de mensen van de Koningskerk konden we haar in januari een nieuwe laptop overhandigen. We hebben haar gevraagd of ze als columnist af en toe iets wil schrijven in de Nieuwsbrief en daar heeft ze enthousiast op gereageerd. In de volgende Nieuwsbrief zal haar eerste column verschijnen. De brief is te vinden op onze website: <http://ikusasa.nl/> onder 'Het verhaal van'.



Wist u dat.....

U via Doelshop.nl gratis kunt doneren aan Ikusasa? Ga naar Doelshop.nl en klik door naar een website (zoals bijv. Bol.com, Coolblue of Booking.com) waar u de aankoop doet. De webshop maakt een bepaald percentage (bijv. 3%) van het aankoopbedrag over naar Ikusasa. Dit kost geen cent extra!

Van de kinderen

Ook dit jaar hebben de kinderen een aantal vragen beantwoord zodat we hen wat beter leren kennen. De jongere kinderen hebben we gevraagd welk dier ze voor 1 dag zouden willen zijn. Katlego (6 jaar) wil wel een sterke leeuw zijn en Mpendulo een grote olifant. Kertumetse van 7 wil graag een vlinder zijn, die niemand kwaad zal doen, alleen maar zal vliegen. En Sihle die 8 jaar is noemt een tijger, want die is snel en beschermt zijn welpen.

De grotere kinderen hebben we gevraagd wat ze graag zouden willen leren. Veel kinderen willen goed leren voetballen, en ook autorijden willen ze graag leren. Sinenhlanhla (17 jaar) wil graag gitaar leren spelen, Hope van 14 wil voor kinderen leren zorgen. En Costa (14 jaar) schrijft dat hij wil leren omgaan met de druk van anderen, om zo drugs te kunnen weerstaan.

Op de vraag hoe hun leven eruit zal zien over 10 jaar wordt vaak het antwoord gegeven: Onafhankelijk van anderen zijn en kunnen zorgen voor anderen. Khanye van 13 denkt dan verpleger te zijn, Bafana (12 jaar) wil graag op de kunstacademie studeren, Langa van 17 wil gewoon rijk worden, en de 17-jarige Banele heeft als droom chef-kok te worden. Grace wil advocaat worden, de 12-jarige Sthabile ziet zichzelf over 10 jaar als moeder en Nokuthula wil dan een bibliotheek runnen.

We zijn ook benieuwd wat de kinderen op school graag zouden willen veranderen. Er zijn veel antwoorden over de haardracht op school, de kinderen willen zelf kunnen kiezen hoe ze hun haar dragen. Verder vindt Bafana dat roken, alcohol en gokken verboden moet zijn op school. Lungile van 15 wil graag de veiligheid vergroten, en verder wil een aantal kinderen dat ze wel mobiele telefoons mee mogen nemen naar school. Verder wil Senzo (15 jaar) op alle scholen jongens én meisjes, en vindt de 13-jarige Thulile dat er meer privacy bij de toiletten moet zijn, dus een deur voor elk toilet.



Ook willen we graag weten wie de kinderen als voorbeeld zien. Vaak worden de ouders, en met name de moeder genoemd, bijvoorbeeld omdat ze leert wat goed en fout is en omdat ze haar eigen geld verdient. Anderen zien in de voetballer Neymar hun grote voorbeeld. Celiwe (15 jaar) noemt haar tante als voorbeeld omdat zij, ondanks de moeilijke situatie thuis, het ver heeft geschopt en nu docent is aan de Nelson Mandela Universiteit. Phindile ziet in Albert Einstein een voorbeeld omdat hij een van de grote genieën van de wereld is. Vennessa heeft bewondering voor haar sociaal werker, zij stimuleert haar goed te studeren.

Voor een aantal kinderen zijn we nog op zoek naar een sponsor. Voor €125,00 per jaar geeft u een kind de mogelijkheid om naar school te gaan en onderwijs te ontvangen. Indien u zich wilt aanmelden als sponsor kunt u contact opnemen via onze mail; info@ikusasa.nl of per telefoon; 06- 532 616 96. Ook voor vragen kunt u hier terecht

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Ikusasa en verschijnt 3 keer per jaar.

Secretariaat

Julianaweg 17, 3433 EA Nieuwegein

Tel: 06-53261696

info@ikusasa.nl

www.ikusasa.nl



Financieel steunen?

Bank NL04RABO0113204124 t.n.v. Stichting Ikusasa

KvK inschrijfnummer 24437392 te Rotterdam

RSIN nr. 819553256

ANBI erkend

<http://stichting-ikusasa.doelshop.nl>

